



Velasquez

HEER JEZUS, AAN HET KRUIS
VOOR ONS GESTORVEN, GEEF
DEZE ZIEL DE EEUWIGE RUST



Nu een ogenblik bidden voor
Herman Heinrich Ahlers

Hij kwam op deze wereld op
4 febr. 1869; huwde met
Johanna Hendrika Stout,
na haar dood met
Cornelia Beukers.

Na de dood van zijn tweede
vrouw leefde hij nog lange jaren
en op de hoge leeftijd van 90 jaar
werd hij gezalfd met de Olie der
zieken en mocht toen al gauw de
reis naar het Hemels Paradijs
aanvaarden op 10 augustus 1959.



Een man van weinig of van veel
deugden? Moeilijk te zeggen! Maar
één ding weten wij: Harm Hen-
drik Ahlers had een stopwoordje:
„'t is wel goed” en dat kwam
recht uit zijn hart. En dat zegt
alles.

„Een echte Israëliet: een (uit
Gods volk) in wie geen bedrog te
vinden was”.

Heer, geef hem de eeuwige rust.