

LAAT MIJ VERDER  
LEVEN IN UW  
HERINNERING





Vol dankbaarheid herinneren we ons

**HERMANN HEINRICH AHLERS**

weduwnaar van

**MARIA BERENDINA STIEKEMA**

In Erica werd hij op 1 januari 1922 geboren. Als oudste in het gezin was hij al jong getrouwd geraakt met wat er in en om een bakkerij van vroeg tot laat te doen was. Bakker werd hij niet

Op 20 november 1945 trad hij in het huwelijk. Voor zijn vrouw en 5 zoons probeerde hij dienstbaar te zijn zonder daarover ophef te maken. Toen zijn vrouw hem ontviel op 23 januari 1977, verloor hij in haar een hele grote steun

Het mensenleven met zijn ups en downs wilde hij gelovig aanvaarden en daarom niet opstandig zijn, ook wanneer hij moeilijke dagen doormaakte. Hoewel in de laatste maanden tobend met zijn gezondheid werd hij voor ons toch plotseling vóór de Kerstdagen weggeroepen om te delen in het geluk bij God

Voorzien van het sakrament der zieken overleed hij in het Scheperziekenhuis te Emmen op 22 december 1977. Zijn lichaam hebben wij op 27 december d.a.v. begraven naast dat van zijn vrouw op het katholieke kerkhof van Erica

God, het leven plaatst ons voor veel momenten die we niet verwachten en waarop we niet rekenen. Niet als kinderen, niet als vader, niet als familielid of kennis van Hermann Ahlers konden we vermoeden, hetgeen nu binnen een jaar is gebeurd

Wij willen er U niet op aankijken. Waartoe dit alles leidt, weet U. Toevertrouwd aan Uw barmhartigheid willen wij bij dit verlies voorop zetten, wat we aan beiden, aan vader én moeder, te danken hebben. Met hun inzet voor ogen hopen we gesterkt te worden  
Wij bidden U, dat U allen wilt troosten met deze gedachten

Moeder Maria, wees onze voorspraak. Amen

Voor Uw medeleven, ons betuigd, bij het plotseling overlijden van onze vader en grootvader, zeggen wij u hartelijk dank

Kinderen en kleinkinderen