



MOEDER VAN SMARTEN  
WEES ONZE VOORSPRAAK



Uw godvruchtig gebed wordt gevraagd voor

## Hermanus Wessel Ahlers,

die, geboren op 15 Januari 1926 te Erica, aldaar overleed op 28 Maart 1950, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden en begraven werd op het R. K. Kerkhof te Erica op 31 Maart 1950.

---

Geheel overgegeven aan Gods H. Wil gaf hij zijn jonge leven aan zijn Schepper terug. De dierbare overledene leefde als een goed christen. Bidden en werken was zijn leven en de dood vond hem niet onvoorbereid. De Engelen mogen u geleiden naar het paradijs. De martelaren mogen u opnemen bij uw komst en u geleiden naar de Heilige Stad Jeruzalem.

Dierbare ouders, broers en zusters, het leven op aarde is maar kort. Buigt nederig het hoofd en aanbidt Gods ondoorgrondelijke wil zoals ik. Hij zal uw Trooster zijn. Tot weerziens in de hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw wil geschiede.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

En het eeuwige Licht verlichte hem.

Dat hij ruste in vrede. Amen.