



IN MEMORIAM

Bid voor de Ziel van Zaliger

Maria Margaretha Ahlers

echtgenoot van

JOHANNES VAN OS Mzn.,

geboren te Erica 6 Mei 1883, na een langdurig doch geduldig lijden, meermalen gesterkt door de H. Sacramenten, aldaar overleden den 1 Februari 1929 en den 5en d.o.v. op het R.K. Kerkhof te Erica begraven.

Mijne smart heeft mij geheel verdrukt en al mijne ledematen zijn vernietigd. Job XVI, 8

Ik heb echter gezwegen en mijnen mond niet geopend om te klagen, omdat Gij het waart o Heer, die mij beproeftet Psalm 38 v. 10.

Mijne dierbaren, weest daarom niet bedroefd gelijk zij, die geen hoop hebben: ik zal U wederzien. I Thess, IV 12,

Helpt mij, door Uwe gebeden bij God.

Rom. XV 30.

GEBED.

Wij bidden U, o Heer, verleen aan Uwe dienaress Maria Margaretha de vergiffenis harer zonden en zwakheden en laat haar deel hebben in het geluk Uwer uitverkorenen. Dit smeeken wij U door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

Allerheiligst Hart van Jezus, ontferm U onzer!
Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht!

ONZE VADER — WEES GEGROET

Zij Ruste in Vrede.