



dood,
WAAR is uw
OVERWINNING...



Gedenk in uw H. Misoffer en in uw gebeden de ziel van

MARTINUS AHLERS

echtgenoot van

ANNA ALEIDA HEYNEN,

Geboren te Erica, 25 juni 1923, overleden te Woerden, 10 september 1962, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden en begraven 13 september d.a.v. op de R.K. Begraafplaats te Erica.

Ze hadden elkaar toch zo lief. Ze waren samen zo gelukkig en vol rechtmatige trots op hun kinderen. Toen kwam zijn slopende ziekte. Toen bleek, dat hun Geloof sterk genoeg was om de werkelijkheid onder de ogen te zien. „Als ik niet beter kan worden, dan hebben we ons te schikken. Hij weet wat het beste voor ons is.” Mijn dierbare vrouw, dank voor uw liefde en alle familieleden, dank voor uw goedheid. Blijf mijn vrouw en kinderen steunen. Mijn kinderen, als je later groter wordt, wees dan goed voor je moeder, bewaar het Geloof, waarin wij jullie zijn vóórgestaan. De zegen van de Almachtige ruste op u allen.

Wie is zonder smet? Bidt daarom voor mij, opdat ik moge rusten in vrede.

Mijn Jezus Barmhartigheid - Onze Vader.