



LAAT ONS
HOOPVOL
BLIJVEN





Dankbare herinnering aan
WILIBRORDUS AHLERS

weduwnaar van JOHANNA VAN OS

In Rütenbrock werd hij geboren op 22 juni 1895. Reeds heel jong verloor hij zijn moeder. Opgegroeid in Erica werd hij daar mede door zijn beroep als bakker bekend. Willem Ahlers trouwde er op 22 mei 1920. Met zijn vrouw kende hij de zorg voor zes kinderen. Naast zonnige, vreugdevolle dagen telde hij in zijn leven ook menig donker uur. Op gelovige wijze verwerkte hij het heengaan van zijn vrouw, drie zoons en een schoondochter. Veelzeggend kon hij wijzen op het beeld van O.L. Vrouw van Lourdes: „Als ik alleen ben, zoek ik troost bij haar. En mijn geloof houdt me overeind”.

Bij zijn dochter aan de Peelstraat voelde hij zich thuis, al had hij het moeilijk met de gebruiken en on'wikkelingen van deze tijd.

Enkele dagen na zijn 83-ste verjaardag overleed hij, 26 juni 1978. We hebben op 29 juni d.a.v. zijn lichaam eerbiedig begraven naast dat van zijn vrouw op het katholieke kerkhof van Erica.

Hetgeen neergelegd is in een gedicht, dat opa, die veel zat te lezen, stil bewaarde, trachten wij met onze woorden weer te geven, hoe hij alles verwerkte:

Alleen vaak, ongestoord in zijn stoel,
De dingen vertrouwd om hem heen;
Zelf gericht op God, Maria en het eind-
doel,
Wist hij zich gelukkig alleen.

Zo heeft hij het alleen-zijn kunnen dragen
Zich verzoend met zijn leven en lot;
En niet meer gesproken van eenzame
dagen,
Maar geleefd in gelovig vertrouwen op
God.

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor
ons, nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Voor de vele blijken van belangstel-
ling en medeleven, ons betoond na
het zo onverwachte overlijden van
onze zorgzame vader, groot- en
overgrootvader, betuigen wij u onze
oprechte dank

Fam. AHLERS