



ECCE AGNUS
DEI; ZIE HET
LAMB GODS; ZIE
DIE WEG NEEMT
DE ZONDEN
DER WERELD

JOAN: I. 36

Ter troostrijke gedachtenis aan
MARIA ELISABETH AHNE,

echtgenoot van

**Gerhardus Johannes
Antonius Gaalman,**

geboren te Hengeloo 8 Mei 1907, na
een kortstondige ziekte, nog voor-
zien van de H.H. Sacramenten,
overleden aldaar 18 Maart 1945, be-
graven op het R. K. Kerkhof te
Hengeloo 22 Maart.



Onbegrijpelijk zijn Gods wegen! Een moeder-
hart is het edelste geheim der natuur en Hij
maakt door een plotselinge slag een eind aan
het leven van moeder en kind. En toch zeggen
we: „God weet alles beter dan wij”.

Zij had de zeldzame gave om door haar
voordracht het publiek te begeisteren en tege-
lijk in haar particuliere leven kinderlijk een-
voudig en hartelijk te zijn. Haar leven was
liefde geven en weldoen aan anderen.

Dierbare man, onze verbintenis was alleen
blijdschap en geluk en hartelijke liefde voor
elkander. Nu God een zoo zwaar offer vraagt,
komt aan dit alles geen einde.

Beste Gerhard, eenmaal zien we elkander
weder in ongestoord geluk bij God. Dan zullen
we beiden begrijpen, dat onze liefde een af-
straling is geweest van de oneindige liefde
van God.

Daer zoo de liefde viel
Smolt liefde ziel met ziel,
En hart met hart tegader.
Die liefde is stercker dan de dood.
Geen liefde koemt Gods liefde nader
Noch schijnt zoo groot. (Vondel)

Zij ruste in vrede.