





Gedenk bij de viering der
Eucharistie en in uw gebeden

**ANTONIUS
GERHARDUS AHUIS**

echtgenoot van

Maria Geziena Damhuis

Hij werd geboren op 28 januari
1905 te Oldenzaal, alwaar hij
ook zijn leven aan de Heer te-
ruggaf in de morgen van de 8e
februari 1967. Zijn lichaam werd
te ruste gelegd op 11 februari
1967 op het R.K. kerkhof te
Oldenzaal.

Vrij plotseling is hij van ons heenge-
gaan, in het heldere besef dat er Eén is,
die beschikt over leven en dood: Hij is
de Baas en dan heb je niets meer in te
brengen.

Met een gevoel van betrekkelijkheid, ge-
moedelijk en opgewekt, stond hij in het
leven. We zullen niet gauw vergeten de
trouw en afhankelijkheid aan zijn vereni-
ging, waarvan hij het wel en wee van het
begin tot het einde wilde meemaken.

God, geef Uw heerlijkheid, Uw toekomst
en Uw trouw aan deze gestorven mens.
Wij kunnen niet geloven dat zijn leven
vergeefs is voorbijgegaan en dat alles wat
hij voor mensen betekend heeft, nu verloren
is. Maar wij verenigen ons met het geloof,
waarin hij zelf aan U heeft vastgehouden
ten einde toe, aan U, zijn God en onze
God, die voor ons leeft tot in de eeuwen
der eeuwen. Amen.

Onze Vader. — Wees gegroet.

Dat hij ruste in vrede. Amen.