



†

Dankbaar gedenken wij
Gerarda Maria Ahuis

echtgenote van Franciscus Antonius Meijerink

Zij werd geboren op 24 november 1909 te Losser. Gesterkt door het Sacrament der Zieken is zij op 15 januari 1993 te Enschede overleden. Op 20 januari hebben wij haar lichaam te rusten gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal, na de gezongen Uitvaart in de parochiekerk van de H. Antonius van Padua.

In Marietje Meijerink is een lieve, pittige en vooral ook wilskrachtige vrouw, moeder en oma uit ons midden heengegaan. Een vrouw die met zoveel woorden precies kon zeggen wat zij er van vond. Ze heeft altijd midden in het leven gestaan. Al in haar jonge jaren heeft zij de zorg moeten helpen dragen van het grote gezin waarin ze opgroeide. De "goede oude tijd" kon haar dan ook niet zo bekoren. De huidige tijd met al z'n mogelijkheden spraken haar veel meer aan. Ze keek vooruit en genoot van haar leven, in Oldenzaal de stad waar ze zoveel van heeft gehouden en waar ze zich haar hele leven thuis heeft gevoeld. Met vader is ze 55 jaar heel gelukkig getrouwd geweest. Gaandeweg groeiden ze steeds meer naar elkaar toe en raakten met elkaar verweven. Vol zorg en toewijding hebben ze hun kinderen omgeven. Ze kon zo intens genieten van hun kleinkinderen. Een oma die zo

blijmoedig met hen meeleeft. Oud heeft ze zich nooit gevoeld. Altijd zat ze nog vol plannen en ideeën. Zoals iedere moeder heeft ook zij haar zorgen en moeite gekend. Ze verdoezelde dat niet, maar droeg haar pijn in alle stilte. Ze spaarde zichzelf niet, maar met haar ijzeren levenswil zette ze door en wilde verder.

Marietje was ook een diepgelovige vrouw. Maar ook de kerk bekeek ze met de haar zo eigen eerlijke en kritische blik. Ze nam niet alles voetstoots aan, maar geloofde op een meer volwassen manier in haar Heer, die ook haar leven in Zijn Vader-handen koestert.

Toen zij vorige week werd overvallen door een hartinfarct. Toen gaandeweg bleek dat de aanhouder dit keer niet kon winnen. Toen uiteindelijk bleek dat er geen keuze meer was tussen "Onze Lieve Heer" en haar dierbare gezin. Toen heeft ze afscheid genomen en was ze klaar om te gaan.

Moeder, het afscheid doet pijn, maar je doorzettingsvermogen en je blijmoedige levensinstelling zullen we altijd hoog houden.

Moge de Heer nu voor jou klaarstaan en je omgeven met Zijn liefde en zorg.

Voor uw belangstelling en medeleven zeggen wij U hartelijk dank.

F.A. Meijerink
kinderen en kleinkinderen