



Dankbare herinnering aan

## **Albertus Christianus van Aken**

sinds 1983 weduwnaar van

**Francisca Maria van Aken - Lievens**

partner van

**Wilhelmina Maria Wissink - Weijers**

Na een liefdevolle verpleging in het ziekenhuis te Doetinchem is Bertus op 1 november 2001 rustig voor altijd ingeslapen.

Vanuit de Achterhoek ging Bertus samen met Cis naar Amsterdam om daar te werken op de "Spaarbank voor de stad Amsterdam".

Zeer punctueel en gedreven verrichtte Bertus jaren lang daar zijn werk als kassier.

Samen vormden zij een traditioneel gezin met drie zonen. Genoten van de natuur en waren vaak aan de kust te vinden voor een vakantie of een dagje uit.

Zorgen en verdriet zijn hem niet bespaard gebleven, door het plotseling wegvallen van Cis.

Na teruggekeerd te zijn naar zijn geboortestreek heeft hij nog vele jaren samen doorgebracht met Willemien aan zijn zijde.

*"Samen werden ze ouder."*

Hij was een man, vader en opa waar je op kon bouwen. Op zijn woord kon je altijd vertrouwen en bezat het vermogen om in te groeien in de ideeën van een jongere generatie.

Hij die eigenlijk nooit ziek was, werd verrast door een aandoening die hij niet de baas kon. Dapper en vol strijd lust ging hij de strijd aan, maar had er veel moeite mee om steeds weer een beetje energie en zelfstandigheid te moeten inleveren.

Veel kracht putte hij uit zijn hobby's, het schaken, biljarten, bridgen, fietsen en de natuur.

Een voor een moest hij zijn hobby's laten vallen.

We hebben diepe bewondering voor de wijze waarop Bertus dit aanvaardde.

Hij behield zijn gevoel voor humor en klaagde nooit.

### **Bertus bedankt voor alles.**

Wij danken u voor uw medeleven en belangstelling tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaart van Bertus.

Kinderen en kleinkinderen

Terborg, 5 november 2001