





*Wie goed leeft, kan niet slecht sterven
Goed sterven is met Christus leven.*

Een dankbare herinnering
aan onze Ouders en grootouders

BERNARDUS WILHELMUS VAN AKEN

Geboren te Ulft op 6 november 1890 en overleden te Hengelo (O), op 27 oktober 1980.

en

HENDRIKA VAN AKEN – RIKHOF

Geboren te Beuningen op 18 augustus 1890 en overleden te Hengelo (O), op 19 september 1977.

Nadat ze 60 jaar lang lief en leed met elkaar gedeeld hadden, hebben we hen bij elkaar te rusten gelegd op het r.k. kerkhof te Hengelo.

We hebben heel veel aan onze ouders te danken, veel meer dan we met woorden zeggen kunnen.

Met veel liefde ontvingen ze ons uit Gods Hand, en heel ons leven hebben ze ons omringd met hun goedheid, hun hartelijke zorg en hun oprechte belangstelling voor al ons wel en wee.

Moeder de zorgende thuis en Vader de werker die onze ogen opende voor de wereld, vol mensen met hun lief en leed.. Samen gaven ze ons het geloof in een God die over ons waakt en van ons houdt in voor- en tegenspoed. Wij mochten getuige zijn van Moeders geduld en liefde en van Vaders inzet voor de school, voor katholiek Twente, voor de missie en voor zoveel andere dingen waarvoor hij steeds maar in de weer was.

Maar vooral onthouden we hun liefde voor elkaar, voor de kinderen en kleinkinderen en voor zoveel mensen op hun levensweg. Nooit werd iemand afgewezen. Iedereen was welkom en velen gingen getroost en gesterkt bij hen weg.

Goede God, wij danken U voor onze Ouders en voor onze Opa en Oma, voor hun liefde en goedheid en voor hun geloof in U die onze steun en kracht bent. Geef hun nu Uw licht en vrede voor altijd. Door Jezus Christus.