



*Dankbaar,
om wat je voor
ons bent geweest*



In dankbare herinnering aan
Johanna van den Akker
weduwe van
Wilhelmus Johannes van Wel

Geboren te Bergharen op 6 januari 1896
en overleden op 15 december 1988, na
tijdig voorzien te zijn geweest van het
H. Sacrament der zieken.

Wij hebben haar lichaam te rusten gelegd
op het R.K. Kerkhof te Wamel
op 20 december d.a.v.



Een lang leven, met maar één doel:
goedheid en liefde schenken aan iedere-
een die met haar in aanraking kwam.

Zodoende kon zij ook zelf nog tijdens
haar leven de vruchten oogsten van haar
levenswijze.

Door iedereen bemind en geliefd leefde
zij, na de dood van haar geliefde man,
nog vele jaren in Huize Henricus te
Wamel, waar zij iedereen tot haar vrienden
mocht rekenen en waar zij liefdevol werd
verzorgd.

Omringd door haar dankbare kinderen,
gaf zij in groot geloof en in alle rust haar
ziel terug aan haar Schepper.

Moeke, bedankt voor alles en rust nu in
de vrede van Uw Heer !

*Voor Uw medeleven, tijdens de ziekte
en na het overlijden
van onze lieve moeder en oma
zeggen wij U hartelijk dank !*

*Haar dankbare kinderen,
klein- en achterkleinkinderen*