





Ter herinnering aan

Johannes Hermanus Petrus Akkerman

weduwnaar van

Maria Johanna Gesina Oude Lansink

Hij werd op 5 juni 1914 in Enschede geboren. Na een welbesteed leven is hij op 24 januari 1985, plotseling en onverwacht, in zijn huis in Hengelo ov overleden. Op 29 januari was zijn uitvaart in de O. L. Vrouwekerk en daarna vond in Usselo zijn crematie plaats.

Het heengaan van Papa - want zo noemden wij hem altijd - is voor ons een groot verlies. Samen met Mama was hij voor ons het vaste punt in ons leven, hoe ver van huis we ook waren. Toen Mama op 26 februari 1984 overleed, bleef Papa voor ons het middelpunt. Ons ouderlijk huis is nu leeg. Met weemoed, maar ook met dankbaarheid denken we er aan terug, want Papa had een diepe band met ons. Vaak kwam hij naar Berlijn om zijn kinderen te bezoeken. En ook aan zijn kleinkinderen was hij gehecht.

Papa was een sterke persoonlijkheid. Hij kwam altijd eerlijk voor zijn mening uit. Als hij een standpunt had ingenomen, gaf hij het niet gemakkelijk op. Je wist wat je aan hem had.

Door zijn beroep als vertegenwoordiger had hij een grote mensenkennis opgedaan. Hij maakte gemakkelijk contact met mensen en had veel vrienden. Hij stond dan ook altijd voor iedereen klaar. Hij had geen rust voordat hij gedaan had wat er van hem gevraagd werd. Hij hield ervan om de dingen af te werken: eerst de onangename en moeilijke dingen en daarna pas de andere zaken.

De laatste 2 jaar van zijn leven waren moeilijk. Bijna een jaar lang verzorgde hij Mama heel liefdevol in haar ziekte. Toen zij was overleden, pakte hij de draad van het leven weer op. Toch heeft hij door haar dood meer geleden dan hij liet merken. Hij had heimwee naar haar. Binnen een jaar is hij haar nagegaan. Zonder pijn en heel plotseling, zoals hij zelf altijd had gewenst.

Papa heeft in zijn leven graag en veel gereisd. Dit was zijn grootste reis, naar de overkant van de dood. Moge hij daar, samen met Mama, nu voor altijd bij God in vrede zijn.

Rust in vrede !

Voor uw blijken van deelneming na het plotse-
linge heengaan van onze zorgzame Vader en
Opa, danken we U van harte.

Kinderen en kleinkinderen

Hengelo ov, januari 1985.