



*Dank, goede vrienden,
voor al het mooie dat
wij samen beleefd hebben.*



Ter dankbare herinnering aan

Wieger Akkerman

echtgenoot van

Zus Akkerman-in het Veld.

Hij werd geboren op 30 april 1916 te Overdinkel. Hij overleed 20 maart 1990 in het ziekenhuis te Enschede.

Op 26 maart vond na een Eucharistieviering in de Gerardus Majellakerk te Overdinkel de crematie plaats te Usselo.

Hij hield van de bloemen, hij hield van kinderen, hij hield bijzonder van muziek en zo maakte hij vele vrienden; musiceren deed hij graag en goed, voor de muziekvereniging was hij een grote steun en voor hem waren de muzikanten zijn echte vrienden.

Hij hield van het leven, samen met zijn vrouw genoot hij de laatste jaren van mooie fietstochten, ja, het leven was goed.

Wieger is een harde werker geweest, het was een wilskrachtige man die wist waar hij voor stond en dat ook onvoorwaardelijk vervulde. Het werk op de fabriek heeft hij al vrij jong moe-

ten opgeven, dat was voor hem erg moeilijk, dat heeft hem veel strijd gekost. De laatste weken heeft hij heel veel pijn moeten lijden, dit waren heel zware dagen, waarin hij heeft geworsteld met al het leed dat over hem kwam.

Heel bewust heeft hij het Sacrament der zieken ontvangen, dat gaf hem rust en kracht en heel vredig is hij ingeslapen.

Als jongeman is hij katholiek geworden, hij heeft daar bewust voor gekozen; door vele lessen is hij in het katholieke geloof ingeleid. De ontwikkelingen in geloof en kerk kon hij moeilijk verwerken, hij vertrouwde op wat hij geleerd en verworven had.

Wij hopen en bidden dat hij door strijd en moeilijkheden heen, nu bij de God van zijn leven zal zijn.

Voor uw medeleven en belangstelling, betoond na het overlijden van mijn lieve man, ben ik u zeer dankbaar.

Zus Akkerman-in het Veld.