



Ter herinnering aan

BEN J. ALBERINK

echtgenoot van Gré Benneker
vader van Pascal.

Hij werd geboren te Denekamp
op 19 december 1942
en overleed onverwachts
op 28 maart 1992 in Enschede.

Na een Eucharistieviering in de
St. Jozefkerk te Enschede hebben wij
op 1 april in Usselo afscheid van hem
genomen.

Ben was een onderwijzer in hart en nieren. Hij probeerde "zijn" kinderen, elk naar eigen vermogen, vooruit te helpen en volgde hen ook na hun tijd op de basisschool met veel belangstelling. Als binnenvetter had hij het er moeilijk mee om zijn gevoelens naar buiten te brengen.

Toen hij op 39-jarige leeftijd plotseling suikerziekte kreeg, was dat voor hem een moeilijk te verwerken klap. Nòg harder kwam het aan toen hij in 1989 de St. Janschool, waar hij bijna 25 jaar lang onderwijzer was geweest, moest verlaten. Gelukkig heeft hij zich in het afgelopen jaar opnieuw kunnen inzetten; nu voor de kinderen van de Marcellinus-school in Boekelo.

Ben hield erg van de streek, waar hij geboren was. Denekamp met zijn streekcultuur heeft hem altijd sterk aangehouden.

In zijn leven heeft hij het zich niet gemakkelijk gemaakt.

Wij vertrouwen erop, dat hij nu bij God de rust gevonden heeft, die hij zeker verdiend heeft.

Voor uw belangstelling en medeleven na het plotselinge overlijden van Ben bedanken wij u oprecht.

Gré Alberink - Benneker
Pascal