



WIJ BEWAREN
UW GOEDHEID
IN ONS
HART.



Groen-Venlo

Salomon 4



Gedenk in uw gebed en bewaar in uw herinnering

FRANCISCUS ANTONIUS ALBERINK

echtgenoot van

CATHARINA GEZINA EPPINK

Hij werd geboren te Lattrop 30 juli 1909 en overleed na het ontvangen van het sacrament der zieken in het R.K. Ziekenhuis te Oldenzaal op 7 augustus 1991. We hadden hem voor het laatst in ons midden tijdens de viering van de H. Eucharistie, waarna wij zijn lichaam begraven hebben op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp op 10 augustus d.o.v.

Na een kort ziekbed heeft vader zijn welbestede leven in vrede en overgave terug gegeven aan God in het geloof dat Hij alles nieuw maakt.

Vader heeft in zijn leven hard gewerkt, eerst in de textielindustrie in Nordhorn, later in Hengelo. Hij heeft zijn toegemeten tijd goed gebruikt. Het gezin was hem alles. Twee jaar geleden vierden vader en moeder hun gouden huwelijksjubileum. Wat was hij dankbaar en

genoot hij van deze dag samen met moeder temidden van zijn kinderen, kleinkinderen en familie. Daarom zal moeder hem het meeste missen. Zij waren zo gelukkig in hun bejaardenwoning aan de Clematisstraat en genoten van een welverdiende levensavond. Samen fietsten ze veel en was hij graag in de tuin aan het werk. Maar hij genoot heel bijzonder wanneer zijn kinderen en kleinkinderen in zijn nabijheid waren. Hij mocht nog de vreugde ervaren van zijn eerste achterkleinkind Bart in Saasveld.

Tuis keek hij graag naar de televisie, met name naar studio sport, bijzonder voetbal.

Ook hebben onze ouders veel plezier beleefd aan hun buitenlandse reizen.

Nu er vrij plotseling een eind is gekomen aan dit leven is er verdriet om zijn heengaan, maar het geloof zegt ons dat hij ons is voorgegaan naar het Vaderhuis, waar God alles in allen is. Die God heeft hij trouw gediend. Ook de parochiegemeenschap verliest een trouwe en meelevende mede-gelovige. Wij blijven hem dankbaar gedenken.

Rust in vrede.

Voor uw belangstelling en medeleven betoond na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgrootvader betuigen wij onze oprechte dank.

De familie