



MARIA is  
ten hemel  
opgenomen.

MARIA-officie

Gedenk in uwe godvruchtige gebeden



## **Geertruida Albers**

weduwe van GERARD BESSLING

geboren te Lonneker 15 april 1870, na  
voorzien te zijn van de Genademid-  
delen der H. Kerk, overleden te En-  
schede 4 juni 1959 en de 6e d.o.v be-  
graven op het r.-k. kerkhof te Enschede.

Zij was een eenvoudige, bijzonder vrome vrouw, die leefde uit haar geloof en haar innig contact met het Goddelijk Hart van Jezus. Het veelvuldig communiceren was dan ook een behoefte van haar gelovig hart en haar grote kracht, om zoveel lijden te kunnen dragen, in vereniging met Hem, die nog veel meer geleden heeft. Dierbare kinderen, u kunt de nagedachtenis van uw vredelievende moeder niet beter eren, dan door de band van liefde en vrede onder elkaar te bewaren.

### **Laat ons bidden.**

Heer, wij bevelen u aan de ziel van onze moeder, Uw dienaar Geertruida, opdat zij, voor de wereld gestorven, voor u steeds moge leven, met haar dierbaren die haar zijn voorgegaan in de slaap des vredes. Dit smeken wij door Christus onzen Heer. Amen

Allerh. Hart van Jezus, ontferm U over haar.