



In dankbare herinnering

Maria Theresia Biemold - Albers

weduwe van

Henrie Biemold

Zij werd geboren op 6 november 1925 te Emmen.
Zij overleed op 1 september 2002 te Enschede.

Na de uitvaartdienst in de parochiekerk van
St. Paulus te Enschede hebben we in het cremato-
rium te Usselo afscheid van haar genomen.

*Als een bloem zo is het leven
't begin is teer en klein.*

*De één die bloeit uitbundig
de ander geurt heel fijn.*

*Sommige bloemen blijven lang
wee anderen blijven even.*

*Vraag niet bij welke bloem je hoort
dat is 't geheim van het leven.*

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve moeder, oma en omi
danken wij u hartelijk.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen