



Gottesmutter von der immerwährenden Hilfe  
Ikonen-Museum Recklinghausen - Nr. 248 D, Bongers

Gedachtenis aan  
CORNELIA MARIA  
ALBERSNAGEL

echtgenote van

Hermanus Johannes Froklage

geboren te Enschede, 28 oktober 1904  
overleden te Enschede, 4 februari 1980.

Moeder is gestorven, plotseling!

Dit verbreken van menselijke banden komt hard aan.—Zij was 'n flinke vrouw, eerlijk, spaarzaam maar niet zuinig.

Wanneer het minder worden van haar lichaamskrachten voelbaar werd, liet zij—heel menselijk—de moed soms zakken, maar altijd kwam ze er weer bovenop.

Zij was 'n zorgzame echtgenote, moeder en oma. Haar omgeving heeft haar ervaren als een vrouw die echt goed was voor iedereen.

De kerk nam een belangrijke plaats in in haar leven, als de deelname aan de vieringen zich noodgedwongen tot hoogtijdagen beperkte, was er het wekelijkse parochieblad dat de band onderhield.

Aan U die dit leest vragen wij, haar met ons te gedenken in uw gebeden

Goede Vader, Heer van leven en dood. Gij hebt ons hoop gegeven door Jezus en zijn evangelie; al wie in Hem gelooft, gaat nooit voorgoed ten dode. Wij ondervinden aan den lijve dat U geeft en neemt. Schenk ons de moed ons leven in Uw hand te leggen, onszelf aan U toe te vertrouwen, tesamen met haar, die ons heden is voorgegaan, om te leven voor U, op 't woord van Jezus Christus, onze Heer, amen.

---

Voor uw blijken van medeleven ondervonden na het zo plotseling overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma betuigen wij U onze oprechte dank.

H. J. FROKLAGE  
kinderen en  
kleinkinderen.