





Dankbare herinnering aan

Irene Aldridge

sinds tweede Paasdag 1948 echtgenote van

Henk Albert Gerard Arends

Zij werd geboren te Birmingham (Engeland) op 8 november 1924 en overleed, na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken, te Denekamp op 16 november 1996.

We hebben 20 november in de viering van de H. Eucharistie God bedankt voor haar leven bij ons en haar daarna biddend uit handen gegeven in het crematorium 'Enschede' te Usselo.

Een lieve vrouw, die het trouw-zijn hoog in haar vaandel had staan, is in vrede en overgave van ons heengegaan. Al de jaren van haar huwelijk is zij een grote steun geweest voor Henk. Een zorgzame moeder en fijne oma is niet meer en zal, al was het alleen maar via de telefoon, gemist worden. Heel haar leven heeft ze doorgebracht in Birmingham. Acht jaar geleden werd Denekamp haar 'home'. Ze was hier graag en vaak hoorden we haar zeggen: 'very happy here', al bleef ze engels in hart en ziel.

De bridge-club was haar bijzonder dierbaar. De eens door haar gewonnen beker zal daar een teken van blijven. Door haar lief karakter was ze bemind bij iedereen, die zij ontmoette.

Overtogen woorden spreken over mensen was haar vreemd.

De laatste anderhalf jaar zijn voor haar en Henk niet gemakkelijk geweest. Een kwaadaardige ziekte sloopte al haar krachten. Toch klaagde ze niet en wanneer wij haar vroegen: 'hoe gaat het' dan kregen wij steevast als antwoord: 'good' en bij het weggaan mochten wij haar lieve woorden horen: 'thank you for coming'.

Nu zij van ons is heengegaan mogen wij geloven dat Irene de woorden zal horen, uit het Evangelie van a.s. zondag, het feest van Christus, Koning van het heelal: 'Komt, gezegenen van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld' (Mt. 25,34)

Rust in vrede !

Voor uw deelneming en meeleven ondervonden tijdens haar ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma betuigen wij U onze oprechte dank.

Henk Arends
Kinderen en kleinkinderen