





Dankbaar herinneren wij

Dora Olde Dubbelink - Alink

Zij werd geboren op 29 juni 1914 te Denekamp en overleed op 21 februari 2005 te Denekamp. Op 26 februari hebben we haar voor het laatst in ons midden gehad, tijdens de viering van de H. Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna we haar te ruste hebben gelegd bij haar man op ons parochieel kerkhof.

Haar kinderjaren heeft ze doorgebracht aan de Brinkstraat in Denekamp. Ze was de oudste dochter van het gezin.

Door het vroege overlijden van haar vader, moest ze al op jonge leeftijd flink haar handen uit de mouwen steken.

In 1947 trouwde ze met Hennie Olde Dubbelink en ze gingen wonen aan de Sloetstraat. Samen kregen ze 4 kinderen en hebben samen

het landbouwmechanisatiebedrijf tot bloei gebracht. Tot diep in de nacht was ze soms nog bezig met de boekhouding.

Ze was ook zeer betrokken bij het nieuwe pand en tankstation aan de Krabbendijk.

Later gingen ze wonen aan de dr. Hondelinkstraat waar tuinieren haar grote hobby was.

Ze heeft volop genoten van de vele uitstapjes met papa en de vele reizen naar haar dochter in Canada.

Ook de wekelijkse bezoeken aan het zwembad gingen haar nooit mis. Juist daar heeft ze in november 2004 haar heup gebroken.

Mama was een diepgelovige vrouw met een bijzondere verering aan Maria.

Mede kwam dit tot uiting door de vele bezoeken aan Lourdes en Berlicum.

De zondagsmis om 9 uur met het herenkorps had voor haar iets speciaals.

Wij zijn dankbaar dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben.

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van onze mama en oma zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen