



J.N.
R.J.

Zalig de
dooden
die in den
Heer Sterven.
Hij is
de opstanding
en
het leven.

IHS



BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

MEJUFFROUW

Gertrudis Carolina Antonetta Alink,

ECHTGENOOTE VAN DEN HEER

HERMANUS SPRAKEL,

na het herhaaldelijk ontvangen der HH. Sacramenten, overleden te OLDENZAAL, den 28 Nov. 1885, in den ouderdom van ruim 71 jaar en begraven op het R. K. Kerkhof den 1 Dec. daaraanvolgende.

—0—

Ik ben ziek geworden en er was niemand die mij kon helpen; maar de Heer kwam mij te hulp op het bed mijner smarten. Waarom was mijne kwaal ongeneeslijk? Omdat Gij, o God, met mij gehandeld hebt volgens Uw welbehagen.

Jer. XV: 18. Job, VII: 4.

Gelukkig degene, die het uur zijns doods gedurig voor oogen heeft en zich alle dagen bereidt om te sterven.

Thom. a Kemp.

Zij vermaande hare kinderen met kracht en vol wijsheid, en paarde een mannenmoed aan de teederheid der vrouw.

2 Mach. VII: 21.

Zoet Hart van Jezus wees mijne liefde.

(300 dagen aflaat.)

Zoet Hart van Maria wees mijn heil.

(300 dagen aflaat.)

Onze Vader. Wees Gegroet.

ZIJ RUSTE IN VREDE.

Snelpersdruk. — G. Bruggeman. — Oldenzaal.