



Wil in Uw gebed gedenken
JOHANNES MARTINUS ALINK

Hij werd 22 febr. 1905 te Losser geboren; overleed in het Gerardus Majella tehuis te Denekamp 1 oktober 1975; op het r.k. kerkhof aldaar is zijn lichaam te ruste gelegd.

Hij kon het de H. Augustinus nazeggen; onrustig is mijn hart, totdat het rust vindt bij U God. Niemand heeft hij kwaadgedaan, aan niemand bleef hij iets schuldig en toch ging hij bijna onopgemerkt als een eenzaam mens door het leven.

Voor God echter, die in de harten van de mensen kijkt, was hij geen onbekende. God heeft zeker in het hart van deze mens veel goedheid ontdekt. God was voor hem ook geen onbekende, op Hem stelde hij zijn vertrouwen. God heeft hem dan ook begeleid met zijn zorg, mede door hart en hand van zuster, verzorgsters en anderen. Met ontroerend kinderlijk geloof vertrouwde hij bij het afscheid van dit leven zichzelf aan God toe.

Moge hij dan de rust die hij op aarde tevergeefs zocht, nu ruimschoots vinden bij God, in Zijn liefde en vreugde.
Dat vragen wij aan God voor hem.

Voor Uw deelneming, ondervonden na het overlijden van onze beminde broer en zwager, betuigen wij U onze oprechte dank.

FAMILIE ALINK

Denekamp, oktober 1975