



Ter gedachtenis aan
Johannes Plechelmus Alink

Hij werd geboren op 12 juli 1907,
ruim 50 jaar was hij gehuwd met
Johanna G. B. Reimerink

Op 22 mei 1980 is hij overleden.

Heer God, uit vele benauwdheden
van de laatste tijd is hij nu verlost,
we moeten er vrede mee hebben.

Wij danken U voor zijn onontbare
werkkracht en zorg. — Hij heeft zijn
brood niet in ledigheid gegeten.

Zijn zorg ging uit naar zijn lieve
vrouw en familie; naar kerk en kerk-
hof. Over orde en rust daar hield hij
zijn waakzaam oog gericht. — De Kerk
was hem dierbaar en voor verfraaiing
van het Godshuis was hem niets te
veel. Met 'n lach sprak hij vaak over
Petrus aan de Hemelpoort.

Wij bidden dat hij daar hartelijk ont-
vangen wordt, dat de Heer hem toe-
roept: „Goede en trouwe dienaar,
treedt binnen in de vreugde van Uw
Heer.” — Maar wij bidden ook, dat
zijn laatste wens mede vervuld mag
worden, dat zij, met wie hij ruim een
halve eeuw het leven deelde, dat zij
niet alleen achterblijft; dat U Heer,
haar kracht en steun geeft om in
dankbaarheid te blijven denken aan
de vele mooie jaren, die ze samen
hebben mogen leven.

Moge hij leven in het licht en de
vrede van Christus.

Voor Uw belangstelling en meeleven,
betuig ik U mijn hartelijke dank.

J. G. B. Alink—Reimerink