

'n Fijne en dankbare herinnering aan

BERNHARD OUDE ALINK

echtgenoot van

Bertha Rikhof

Hij werd geboren 7 september 1917 in Deurningen (gem. Weerselo). Na een langdurige ziekte is hij te midden van zijn gezin in zijn huis aan de Hondsdraf op 11 april 1991 overleden.

We hebben afscheid van hem genomen in de Drieëenheidskerk te Oldenzaal, waarna we hem begeleid hebben naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof.

Na het uitspreken van de laatste woorden van het Sacrament van de Zieken is hij rustig gestorven.

'De Heer geve U zijn vrede'.

Bernhard was een gelovige man. Deze belofte van Jezus heeft hij aanvaard.

Ook wij geloven, dat hij in vrede bij God is. Want hij was een fijne en goede man, een lieve vader en een hartelijke opa.

Hij was een man, die met mensen kon omgaan. Hij had een natuurlijk overwicht, zijn woorden werden serieus genomen.

Bernhard heeft veel leidende functies gehad, waarbij het hem vooral ging om de sociale emancipatie van de arbeider. Hij was lid van Vakbondsbesturen en van daaruit bestuurslid van het Ziekenfonds en de Centrale Volksbank.

Hij was altijd bereid om te helpen. Weloverwogen, luisterend en met een grote rust stond hij de mensen met raad en daad bij.

Zijn levensinstelling was er op gericht om anderen gelukkig te maken. Naast zijn dagelijks werk, vroeger als paardensmid, later bij de firma's Koekenberg en Power Packer, had hij samen met moeder de zorg voor zijn gezin.

Hij was ons erg dierbaar. En we zijn hem dankbaar voor al zijn goeie zorgen.

In ons hart, in onze levensduur, in onze gedachten en geweten zal hij blijven voortleven.

Voor uw meelevens bij de ziekte en het overlijden van mijn man, onze vader en opa, zijn wij U erg dankbaar.

B. Oude Alink-Rikhof
Kinderen en kleinkinderen