



We bewaren een dankbare herinnering aan

Gerard Oude Alink

echtgenoot van
Stien Oude Alink - Siers

Hij werd geboren op 25 november 1927 in de gemeente Losser. Voorzien van het sacrament van de ziekenzalving overleed hij op 28 februari 2005 in het ziekenhuis te Enschede. De uitvaartviering vond plaats in de Emmauskerk, waarna hij is begraven op de begraafplaats te Oldenzaal.

Gerard heeft de laatste jaren van zijn leven niet kunnen leven zoals hij zelf wilde. Zijn ziekte beperkte zijn energie. Dat was niets voor hem, want hij was zo'n energiek en vrolijk mens. Hij was altijd bezig op zijn eigen stukje land, waar hij samen met zijn broers op werkte. De hele familie werd voorzien van aardappelen en groente. Het was altijd fijn om te mogen genieten van de eerste nieuwe aardappeltjes en grote bonen.

Veel energie stak hij ook in de voetbalclub Quick '20. Hij voetbalde er zelf en was later actief op alle fronten. Hij was jeugdleider en bestuurslid, hij hielp in de kantine, deed de was voor het eerste elftal en hij hielp bij het onderhoud van de terreinen. Zelfs speelde hij eens Sinterklaas. Toen hij eens een foto kreeg van al zijn kleinkinderen in een Quickshirt, vond hij dat prachtig.

Alle kinderen en kleinkinderen waren ook gek op hem, zij leerden van hem beschuitenpapje, of hij liet ze zien hoe mooi de natuur was, door hen alles in de tuin aan te wijzen.

Die energie en vrolijkheid zag je ook terug bij de familie- en buurtfeestjes. Gerard was een gangmaker door grapjes te vertellen en daarbij zijn stropdas als een microfoon voor zich te houden. Hij genoot van de familie en de noabers. Menig fietstocht en klootschietwedstrijd werd georganiseerd, waarbij hij zijn eigen kloten meebracht; een uitspraak die altijd iedereen aan het lachen maakte.

Energie en vrolijkheid had hij ook in zijn werk. Meer dan veertig jaar werkte hij bij Metaalgaas Twente. Hij was voorman bij de afdeling waar industriële zeven en transportbanden werden gemaakt en alle zoons hebben daar ook vakantiewerk verricht. Hij ging met plezier elke dag op de brommer naar zijn werk. Later werd de brommer ingeruild voor een lelijk eendje waar het hele gezin in paste.

Na zijn pensionering kreeg hij alle tijd voor zijn hobby's. Dit werd helaas steeds moeilijker vanwege zijn ziekte. Vooral de laatste jaren kostte elke handeling hem veel moeite en inspanning. Het viel iedereen op dat hij een enorme kracht had in het dragen van deze ziekte, waarbij hij liefdevol werd ondersteund door zijn vrouw. Wat hebben we vaak tegen elkaar gezegd; wat is het een sterke man. Tot op het laatste toe.

Die kracht was er letterlijk, maar ook figuurlijk. Zijn liefde voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen gaf hem en ons ook kracht. Die kracht maakt dat wij dit verlies kunnen dragen. Want we weten dat zijn kracht en liefde altijd bij ons zal blijven.

Rust zacht lieve Gerard.

We danken u voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden.

Stien Oude Alink - Siers
Kinderen en kleinkinderen