



*Hoe onopvallend was je vaak aanwezig  
Hoe opvallend afwezig zul je voor ons zijn*

In liefdevolle herinnering aan

## **Louis Oude Alink**

Geboren op 26 maart 1931 te Losser, overleden te Enschede op 12 september 2001.

Op 17 september 2001 hebben we afscheid van hem genomen in de R.K. Kerk O.L. Vrouwe Tenhemelopneming te Oldenzaal en hem te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Pa werd geboren in Losser en groeide op met drie zussen. Op jonge leeftijd overleed zijn vader en hertrouwde zijn moeder en kreeg hij een stiefbroer. Als dienstplichtige kwam hij bij de mariniers en werkte daarna nog 40 jaar lang bij de Politie.

De afgelopen jaren woonden ze weer met veel plezier in Oldenzaal, een huisje met een grote tuin, en zoals hij vaak zei: "dit zijn mijn mooiste jaren". Hij was een rustige man, die altijd voor iedereen klaarstond. Het wegvallen van goede vrienden en de ziekte en verzorging van zijn zus Dora, waren dingen waarbij hij emotioneel zeer betrokken raakte. Voor Pa waren voornamelijk de laatste twee jaren niet gemakkelijk.

Hij kwam regelmatig in het ziekenhuis terecht en leverde steeds meer in. Vorige week voelde hij aan dat het niet goed ging - hij zei: "ik kom hier niet meer terug" - en helaas kreeg hij gelijk.

Wij zijn dankbaar dat hem een verder ziekbed bespaard is gebleven en hij rustig is ingeslapen in het bijzijn van iedereen die hem lief was. We hebben de laatste dagen al vele herinneringen aan hem opgehaald en zullen dit ook zeker blijven doen. Pa we zullen je verschrikkelijk gaan missen, maar gunnen je nu de rust.

Mede namens alle verdere familie, hartelijk dank voor jullie belangstelling.

Annie Oude Alink  
Ria en Peter