



ter dankbare herinnering aan

RIE OUDE ALINK

echtgenote van

RU STINISSEN

Zij werd geboren op 17 september 1933 te Losser en overleed te Oldenzaal op 14 juni 1986. Op 18 juni hielden we de uitvaart voor haar in de Emmauskerk, waarna de begrafenis volgde te Oldenzaal.

Rie was een fijne, lieve, zorgzame echtgenote en moeder. Met haar eigen nuchtere inzicht en mensenkennis, vond ze voor zichzelf een evenwicht tussen bescheidenheid en stijl en was ze voor de anderen thuis en in het bedrijf een betrouwbare steun. Ze was altijd bereid om het positieve te zien. Naar buiten toe kon ze wat gereserveerd zijn, maar ze was trouw en integer in haar vriendschap. Ze leefde intens mee met ieder van haar drie dochters en steunde hen in hun eigen ontwikkeling. Zo was zij de spil waar het gezin om draaide.

Ook haar ziekte verwerkte ze op haar eigen manier. Ze voelde haar lichaam en liet zich niets wijs maken. Maar tegelijkertijd vond ze ook de moed om de haar nog gegeven tijd echt te gebruiken. Een geweldige steun was voor haar de zorg van haar man, haar kinderen, Miny, Anny en Antoon en haar naaste vrienden.

Onverwacht snel greep de ziekte om zich heen. Nu zij is overleden, ervaren we de leegte, maar ook denken we met dankbaarheid aan alles wat zij ons heeft gegeven.

We sluiten ons aan bij haar geloof. Nu we haar moeten loslaten, bidden wij:

*Heer, God, wij vertrouwen haar toe aan U
met al haar liefde en zorg.*

*Neem haar op in Uw eeuwige Vaderhuis;
en sterk ons, voor wie de dag soms lang valt,
met Uw Geest, opdat wij elkaar kunnen vasthouden en steunen.*

Door Christus onze Heer. Amen.

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en uw meeleven na het overlijden van mijn inniggeliefde echtgenote en onze lieve mama, zeggen wij u onze oprechte dank.

Ru Stinissen
en kinderen.