



Carter.

IK BEN DE GOEDE HERDER,
DE GOEDE HERDER GEEFT ZIJN
LEVEN VOOR ZIJNE SCHAPEN.

No. 54

(JOAN. X, 11).

Bid voor de Ziel van Zaliger
Johanna van Alstede

Wed. van Bernadus Wessels

Gcb. te Lonneker den 13 Januari 1850
Voorzien van de H. Sacramenten overl.
te Enschede den 20en Juli 1927 en den
25en d.a.v. op het R.K. aldaar begraven.

Mijne smart heeft mij geheel verdrukt
en al mijne ledematen zijn vernietigd.

Job. XVI,8.

Gij, o Heer, hebt mijn lijden in vreug-
de verwisseld, opdat mijne ziel U zinge:
Heer, God in eeuwigheid zal ik U loven.

Ps. XXIX,12.

Zij heeft de getuigenis met zich geno-
men in het graf, eene brave echtgenoot
eene oprechte vriendin, eene liefdevolle
moeder te zijn geweest, die aan haar
kinderen godsdienstige beginselen en
christelijke deugden als erfanden heeft
nagelaten.

H. Franc. Xav.

Ik sterf, doch mijne liefde sterft niet.
Ik zal u beminnen in den Hemel, gelijk
ik u op aarde heb liefgehad.

Uwe rustplaats zij in vrede, en uw ver-
blijf in in het heilige Sion.

Gebed der Kerk.

Kostbaar Bloed van Christus maak mij
zalig.

Onze Vader Wees gegroet.
Zij ruste in vrede

J. H. Wegdam, R.K. Koster, Enschede.