



Gedenk in Uw Eucharistieviering en gebeden

JOHANNNES HENDRIKUS Van ALSTEDE

echtgenoot van Johanna Maria Theresia Holters

geboren 2 augustus 1926 te Enschede, in de
Heer overleden bij een noodlottig ongeval
te Haaksbergen — 17 januari 1973

De gebedsdienst bij de crematie werd
gehouden te Usselo, 22 januari d.a.v.

Edelmoedige mensen staan altijd klaar voor een ander: als het gelegen komt, als het helemaal niet gelegen komt; zij vergeten eigen belang, om het belang van anderen te dienen.

Johan was er een pracht voorbeeld van: op weg naar een patiënt, meelevend met een ander, zou hij zijn krachtige leven teruggeven aan God.

Hij leefde gelukkig met zijn mooi gezin, wist tallozen raad te geven en was de „spil" van het Paulus' koor.

Naast z'n drukke dagtaak: planneur van een bedrijf, waar hij meer dan 30 jaar mee vergroeid was, waar iedereen hem waardeerde, gaf hij zich aan het kerkkoor.

„God loven en prijzen in een mooie liturgische Hoogmis" was zijn wekelijkse inspiratiebron; daarin vond hij kracht en bezieling voor nieuwe initiatieven, vreugde voor zijn taak.

Vol geloof en toewijding heeft hij zijn gezin de juiste koers gewezen. Zijn plaats zal voortaan open blijven maar in 't hart van zijn echtgenote, kinderen, van talloze vrienden, zal hij voortleven als een lieve man, een goede vader, een nobele vriend.

God, die Zich in edelmoedigheid niet laat overtreffen, zal zijn dienaar Johan, op weg naar een zieke, welkom geheten hebben in het Hemels Vaderhuis.

Hij Ruste in Vrede.