



Dit is mijn laatste woord:
Ik heb U lief gehad.

†

Dit kaartje is een harinnaring aan

ERIK ALTENA

Hij werd geboren op 3 oktober 1971 te Enschede en is op 15 januari 1992 te Enschede overleden.

Na een plechtige Eucharistieviering op 20 januari in de Verrijzeniskerk te Enschede hebben we hem begeleid naar het crematorium „Enschede“ te Usselo.

Erik had een goedaardig, liefdevol, zacht karakter en was aangenaam voor iedereen. Vol liefde werd hij verzorgd door zijn ouders en broer Richard die hem steeds op weg hielpen zijn strijd de ziekte te overwinnen. Erik kende vele mensen, had een grote vriendenkring. Zijn band met de familie was intens. Hij was altijd gul met zijn lach en had heel veel plezier. Alles wat te maken had met dieren had Erik interesse voor. De vakanties samen met zijn broer Richard waren voor hem hoogtepunten. Maar ondanks zijn moedige strijd en de liefdevolle zorg van zijn ouders en broer Richard ging Erik het toch verliezen.

Hij heeft tot de laatste minuut gevochten maar moest het uiteindelijk opgeven. Laten wij ons troosten met de leuke herinneringen die Erik bij ons achterlaat.

Lieve Erik rust zacht.

Voor uw blijk van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van Erik, betuigen wij u onze oprechte dank.

Fam. Altena

Enschede, januari 1992