



Hij voert mij naar wateren,  
waar ik kan rusten.

Dit is een dankbare herinnering aan

## Ria Altena

Zij werd geboren te Rijssen op 13 januari 1955. Plotseling is zij uit ons midden heengegaan op 7 mei 1984. Wij hebben haar lichaam ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Rijssen op 11 mei d.o.v.

Diep geschokt en verdrietig waren wij allen toen ons het bericht bereikte van het plotselinge heengaan van Ria. We kunnen ons niet voorstellen dat zij niet meer bij ons is. Ria was jong en zoals iedere jonge vrouw hoopte ze op een gelukkige toekomst. Een heel leven lag nog vóór haar. Ze wilde er iets van maken. Daar zette ze zich volledig voor in. Haar werk als verpleegster deed ze uitstekend. Ze stond altijd voor iedereen klaar: thuis voor haar vader en moeder, haar verloofde, haar broer en zusjes, voor de familie Scholten, in het ziekenhuis voor de patiënten en voor allen die haar kenden.

Het was bitter pijnlijk voor haar om gaandeweg te moeten ervaren, dat haar ideaal van een gelukkige toekomst niet verwezenlijkt kon worden. Ze raakte diep ontgoocheld en ontmoedigd. Maar dat hield ze vaak verborgen voor haar

ouders en haar familie, want ze leek altijd blij en opgeruimd. Ze wilde zelf alle problemen oplossen, maar die problemen werden voor haar te zwaar en te groot. Ze kon niet verder meer, ook niet na lange en goede gesprekken met haar verloofde in de laatste weken.

Wij bidden en hopen dat Ria nu uitkomst gevonden moge hebben bij Hem, die zelf gezegd heeft: „Ik ben de Weg”. Moge de Heer voor haar het steunpunt geworden zijn nu ze hier geen houvast meer kon vinden. Dat zij nu de rust gevonden moge hebben die zij hier niet heeft kunnen vinden. Dat zij met Christus moge zijn in Zijn Heerlijkheid.

Laat dat geloof voor haar ouders, voor haar verloofde, haar broer en zusjes, de familie Scholten en al haar dierbaren een troost zijn in hun immens verdriet en laten ze zich haar herinneren zoals ze was: de gulle en hartelijke Ria.

Zij ruste in vrede.

## DANKBETUIGING

*Langs deze weg betuigen wij onze oprechte dank voor de vele blijken van medeleven, ondervonden na het overlijden van onze innig geliefde dochter en zuster Ria Altena.*

*Familie Altena.*