



R 1126

*Niemand kon jou beletten te zijn en te blijven wie je was.
Een puur en krachtig mens is van ons heengegaan.*

Annie Sievers - Analbers

weduwe van Bennie Sievers

* 28 augustus 1927

† 25 februari 2008

Ik kan wel zeggen dat ons moeder een bewogen leven achter haar rug heeft. Het is niet altijd even makkelijk geweest in huize Sievers. Als moeder van 7 kinderen heb je ook genoeg om handen om de boel draaiende te houden maar als kinderen kwamen we niets te kort, daar zorgde m'n vader wel voor. Hij werkte net als mams hard, zodat er altijd voldoende op tafel stond en wij er altijd netjes bij gekleed gingen.

Totdat het desastreuze jaar 1975 aanbrak en pa overleed op 48-jarige leeftijd na een hartinfarct. Dat heeft een enorme impact op ons leven gehad, daar boven op kwam 6 maanden later nog eens het overlijden van ons zusje Sientje, die door een verkeersongeval om het leven kwam. Dit alles heeft ons gezin veel ellende bezorgd, met name ons moeder. Na verloop van tijd, pak je de draad weer op en gaat alles gewoon verder, haar kinderen werden ouder net als zijzelf.

Ze heeft lang op haar zelf gewoond, tot haar 75ste jaar, ook heeft ze nog tot haar 75ste gewerkt. Ze paste op bij een dokters gezin en zorgde dat de kinderen van en naar school gingen. Totdat het mis ging in 2003.

Er werd longkanker geconstateerd, gelukkig was het maar 1 long en de dokter zei dat die long er uit moest. Ze gaven haar een goede kans, dus liet ze zich opereren. Na een moeilijk jaar kwam ze er weer redelijk boven op, ze kon weer redelijk wat doen al was het wel '4 tandjes' lager.

De laatste 2 jaar ging het een stuk minder goed met mams, het eten smaakte niet meer en dus deed ze dat ook niet, het vlees gaf ze aan de buurvrouw en het toetje nam ze mee naar huis en verdween daarna direct in de ton.

Door het slechte eten viel ze veel af, wij hebben het vaak met haar daar over gehad, maar het was praten tegen een muur. Vaak heeft ze tegen ons gezegd, dat als ze alles had geweten ze zich nooit had laten opereren (daarmee te zeggen dat het haar allemaal erg zwaar viel). 1e kerstdag ging het mis met mams, met toeters en bellen naar het ziekenhuis, er werd een zware longontsteking geconstateerd. Het ging toen erg slecht met haar, even dachten we dat ze er aan onderdoor ging, maar medicijnen hielpen haar er weer enigszins bovenop. Daarna ging het toch weer bergafwaarts, ze heeft het nog 6 weken volgehouden, totdat ze na een zware strijd het moest opgeven. Zij is 80 jaar geworden.

Lieve mams, bedankt voor alles wat je voor ons gedaan hebt, dikke kus aan pa en Sientje.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen