





Dankbaar gedenken wij
mijn man en onze vader

Gerhardus Hermannus Analbers

echtgenoot van Sien Hulsman

* 7 juli 1929
te Weerselo

† 25 oktober 1997
te Oldenzaal

Wij hebben afscheid van Gerard genomen op 29 oktober in de St. Plechelmusbasiliek en hem daarna begeleid naar zijn laatste rustplaats.

Graag willen wij u hartelijk bedanken voor al uw bliken van belangstelling en meelevens.

Sien Analbers-Hulsman
Annet, René

"Wie dood is, is nog lang niet weg
niet uit het hart, niet uit het hoofd
met wie je gaandeweg verweven bent
kan zo maar niet verdwijnen."

Onvoorstelbaar plotseling is Gerard uit ons midden heengegaan. Wij zijn verdoofd en begrijpen nog niet goed wat ons overkomen is. Ergens zijn we voor Gerard blij. Hij heeft immers tot het laatst kunnen doen wat hij zo graag deed: "werken!" Altijd had hij wel wat omhanden. Al die jaren trouwe dienst op de kraan bij Vos, maar later ook in de kantine en in de tuintjes die hij onderhield, of waar dan ook. Lanterfantens was er niet bij. Als hij iemand kon helpen, dan deed hij dat. En wat hij deed moest goed en moest af zijn. Gerard was geen man van veel woorden, maar hij liet je op zijn eigen wijze wel merken dat hij er voor je was. Of dat nu thuis was of bij z'n dochter en zoon, of in de buurt. Een zorgzame man, met een warmkloppend hart. In stilte trots op de verrichtingen van zijn kinderen, al kon hij er ook naar verlangen dat ze wat dichterbij huis zouden komen wonen.

Gerard ging het liefst gewoon z'n dagelijkse eigen gang, tot aan die laatste avond toe, toen zijn leven onder ons vol bleek. Moge dit leven nu bij God z'n tooi krijgen.

"Wie dood is wensen wij Adieu
en hopen op een hemelrijk
waar ieder mens'kind arm of rijk
ontmoeten zal de zijnen."