



In dankbare herinnering aan

MINY FLEER – ANALBERS

geboren op 12 maart 1937 te Hengelo
overleden op 4 februari 2000 te Hengelo
sinds 13 mei 1987 weduwe van **Nico Fleer**

*Onmacht
Bewondering
Verdriet*

Geboren als oudste van een gezin met 11 kinderen groeide Ma op met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze trouwde met Pa op 30 november 1961 en ze kregen drie kinderen. Samen vormden wij een heel hecht gezin.

Groot is onze bewondering voor de manier waarop ze doorging na het overlijden van Pa. Ons begeleiden naar volwassenheid en zelfstandigheid was het doel in haar leven. Dat wij alledrie zijn getrouwd en dat zij er – in haar woorden – drie kinderen bij heeft gekregen, was voor haar een bevestiging dat dit doel bereikt was.

De rol van Oma was haar op het lijf geschreven. Trots was ze op haar kleinkinderen en zeer gelukkig als ze met hen samen was. Oppassen, spelen, wandelen en gek doen met de kleinkinderen waren voor haar onbezorgde tijden.

Voor velen was ze een vertrouwenspersoon. Ze kon goed luisteren en goede raad geven. Wij zijn trots dat ze voor zoveel mensen een steun en toeverlaat was. De keuken was de ruimte bij uitstek voor al haar gastvrijheid en gesprekken. Ma hield van fietsen, tuinieren en creatief bezig zijn. Daarnaast was zij een sterke vrouw met een groot gevoel voor humor. Ze straalde genegenheid en warmte uit. Ze was een mens om van te houden.

Tijdens haar korte ziekteperiode heeft ze hard gevochten. Heel graag was ze bij ons gebleven, maar ze kon ook rust vinden in haar hereniging met Pa. De manier waarop we afscheid van elkaar hebben mogen nemen gaf haar rust en is ons tot steun en kracht.

Zo was zij

Een vrouw die zo dapper de moeilijkste tijden doorstond.

*Een vrouw die ondanks eigen zorgen,
toch nog altijd aandacht voor een ander vond.*

*Een vrouw die in staat was veel liefde te geven
en daardoor de liefde van anderen won.*

Voor uw medeleven, betoond na het overlijden van onze lieve en zorgzame moeder, danken wij u hartelijk.

Jan
Martin
Ellen