



*Sterven is als
een zon
die onder gaat*



Ter dankbare herinnering aan

Henderikus Theodorus Jozeph Anbergen

echtgenoot van Anna Margaretha Muller.

Hij werd geboren op 19 maart 1905 te Nieuw-Schoonebeek. Vrij onverwacht overleed hij op donderdag 18 november 1993.

We namen afscheid van hem tijdens een plechtige Uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Bonifatius te Nieuw-Schoonebeek op maandag 22 november 1993, waarna we hem ter ruste legden op de R.K. begraafplaats aldaar.

Dankbaar zijn we, dat we hem zolang in ons midden mochten hebben. Wie hem gekend heeft, en dat zijn er zeer velen, bewaart de beste herinneringen aan zijn hartelijkheid en zijn gastvrijheid. Hij was altijd heel graag onder de mensen, had een grote belangstelling voor het wel en wee van bekenden en buurtgenoten.

Wie hem benaderde, kon rekenen op zijn volle aandacht. In zijn leven heeft hij verschillende werkzaamheden verricht, maar de meeste voldoening had hij toch, als zijn werk hem in contact met mensen bracht. Ook later, toen hij niet meer werkte, voerden zijn regelmatige fietstochtjes hem dikwijls naar mensen uit de buurt. Heel veel ontspanning en plezier vond hij in de muziek. Zijn accordeon was alles voor hem. Had hij eenmaal een melodie gehoord, dan speelde hij die zo. Vandaar dat hij indertijd op menig dorpsfeest een graag gezien gast was.

Hij ging als een tevreden en opgewekte man door het leven. Hij had gevoel voor humor, wilde zijn huisgenoten, en later ook zijn kleinkinderen, graag eens even beetnemen. Maar op zijn tijd was hij ook ernstig, toonde hij zijn zorg voor het welzijn van zijn kinderen en hun gezinnen. Je kon aan hem merken, dat hij hield van orde en stiptheid. Hij had een groot verantwoordelijkheidsbesef, ook waar het zijn geloof betrof. Hij was ook niet bang om zijn zorgen over kerk en samenleving ter sprake te brengen.

Tamelijk onverwacht hebben we hem moeten loslaten; wé vertrouwen hem nu toe aan Gods liefde die leven doet, zelfs over de grens van de dood heen.

Moge hij nu rusten in vrede.

Voor uw blikken van belangstelling en meelevens bij het overlijden van mijn lieve man en onze onvergetelijke vader en opa, danken wij u hartelijk.

FAMILIE ANBERGEN