



Met het teken
van het
geloof,
in de vrede
van Christus



Ter gedachtenis aan
Aloysius Onius Ankoné

Hij werd 7 september 1897 in Oldenzaal geboren. Opgenomen in het ziekenhuis stierf hij nog onverwacht, gesterkt door het sacrament van de Zieken; op 2 april 1971. Bij zijn Uitvaart hebben wij de Eucharistie gevierd in het geloof, dat onze dierbare overledene door zijn dood heen de Christus ook gevolgd is in zijn opstanding. Hij werd begraven op 6 april 1971 op het r.k. kerkhof van Oldenzaal.

Naast jaren van gezondheid, van gelukkig samenzijn met zijn zuster heeft hij in de laatste jaren van zijn leven het kruis van ziekte moeten dragen.

In de laatste dagen van de 40-dagentijd, waarin heel de christengemeenschap zich voorbereidde op het Pasen van de Heer, Zijn doorgang van de dood naar de verrijzenis, werd het Pasen voor hem plotseling werkelijkheid. Het Paasfeest, waarnaar hij in zijn geloof zoveel jaren had toegeleefd, gaat hij nu voor altijd vieren in het Huis van de Vader.

Toch zal dit heenhaan zijn zuster zwaar vallen. Sinds de dood van hun ouders hadden zij beiden samen meer dan dertig jaren gelukkig met elkaar geleefd, lief en leed delend. Hij heeft nu zijn einddoel bereikt. Zij zal nu alleen de tocht verder moeten voortzetten.

Beste zus, hartelijk dank voor al je liefde en je zorgen. Moge de heer je troosten, nu ik niet meer bij je ben.

Voor uw deelneming, ondervonden na het overlijden van onze beminde broer, zwager en oom betuigen wij U onze hartelijke dank.

FAMILIE ANKONÉ

Oldenzaal, april 1971.
Bentinckstraat 51