

In dankbare herinnering aan  
HENDRICUS JOHANNES ANKONE

Hij werd 1 januari 1893 te Oldenzaal geboren en trad 20 juni 1914 in het huwelijk met

**Johanna Maria Bernhardina Reckers**

Uit hun liefdevol huwelijk werden 3 zoons geboren, waarvan er één helaas sneuvelde in de strijd met Indonesië.

Na een kort ziekbed is hij vrij onverwachts op 9 november 1971 in het ziekenhuis van Oldenzaal overleden.

Zijn lichaam werd 12 november 1971 op het katholieke kerkhof te rusten gelegd.

---

Als wij terugkijken op zijn leven, dan weten wij, dat hij een heel gelukkig huwelijksleven heeft gehad, want hij gaf zich met zijn goedheid aan vrouw en kinderen, zoals hij zich ook met al zijn hobby's gaf aan zijn medemensen.

„Iedere mens is mijn naaste”, wist hij vaak te zeggen.

We zijn hem dankbaar voor het vele goeds, dat hij ons schonk.

God zij zijn eeuwig loon.

Hij ruste in Zijn vrede.

Voor uwe blijken van medeleven en deelneming, welke wij ontvingen bij het overlijden van onze lieve man, vader, be-huwd-, groot- en overgrootvader, betuigen wij U onze

oprechte dank.

Uit aller naam :

J. M. B. Ankone-Reckers

Oldenzaal, november 1971.