



**"Gewoon vedan goan...
... 't wod 'r toch nig anders van!"**

Hermiene Snijders-Ankone

* Oldenzaal, 29 januari 1939
† Enschede, 3 december 2011

De herinnering blijft... en meer dan dat.

Harrie

Peter

Martin & Denise
Tim, Joyce

Marieke & Dolf
Maud, Zoë

Celly & Tom
Beau, Noa

'n Beetje

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe 'n beetje,
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je,
het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste eindje toe

(Toon Hermans)

Wij danken u voor uw medeleven en
belangstelling.