



Dank U voor alle goede vrienden,
Dank U, o God, voor al wat leeft.

Ter gedachtenis aan
JACOBUS MARINUS ANKONE

- Altijd onderweg
maar als hij kwam
dan wàs hij er ook
voor jouw.
- Geven
delen
doen
woorden die bij hem pasten.
- Rijkdom en armoede
recht en onrecht
macht en onderdrukking
de toets van zijn bestaan.
- Een màn
een vader
een opa
maar bovenal een vriend.
- Hij leefde en hij stierf zoals hij
dat wilde
dat is hem „Goddank” gegeven.