



R.V.N.

69D/4

Printed in Belgium





In dankbare herinnering aan

## JAN HENDRIK ANKONÉ

echtgenoot van

Johanna Geertruida Maria ZWARTSEN

Vader werd geboren te Oldenzaal 10 februari 1902 en overleed aldaar 1 januari 1976, gesterkt door het sakrament van de zieken. Op 6 januari hebben wij van vader afscheid genomen tijdens een Eucharistieviering in de St. Plechelmusbasiliek, waarna de crematie volgde te Usselo.

In liefde en dankbaarheid zullen we aan vader terugdenken. In grote eenvoud des harten is hij door het leven gegaan, altijd vol zorg voor zijn groot gezin en zelf met weinig tevreden.

50 jaar lang mocht hij met moeder lief en leed delen in een gelukkig huwelijk, ze beleefden vreugde aan hun gezin, 8 kinderen werden hun geschonken en 17 kleinkinderen.

Als ieder ander mens heeft ook vader zorg en verdriet gekend, maar hij werd hierin gesteund door de liefde om zich heen, zwaar was het kruis van de laatste jaren toen het zien hoe langer hoe minder werd, maar hij heeft het moedig gedragen. We mogen vrouwen dat de Heer nu tot hem gezegd heeft: Goede en getrouwe dienaar, in uw leven zijt ge met weinig tevreden geweest, kom nu binnen in de vreugde van uw Heer,

Lieve vrouw, hartelijk dank voor de liefdevolle zorgen waarmee je me steeds omringd hebt, tot de laatste dag toe, niets was je te veel, je hebt mijn kruis dragelijk gemaakt.

Lieve kinderen en kleinkinderen, ook jullie dank ik voor de hartelijkheid die ik met moeder van jullie mocht ondervinden. Bewaart de onderlinge liefde en weest een steun voor moeder. God zegene jullie allen.

Vader en opa, leef in vrede bij God.

Voor uw blijken van medeleven bij het overlijden van onze dierbare man en vader zeggen wij U hartelijk dank.

Uit aller naam

J. Ankoné-Zwartsen

Oldenzaal, Noordwal 266