



Dank, goede vrienden, voor al het mooie
dat wij samen beleefd hebben.

Gedenk in uw gebeden

**BERNARDUS JOHANNES GERHARDUS
ANNINK**

Hij werd geboren in Hertme op 29 september 1932. Na voorzien te zijn van het sacrament van de zieken, overleed hij in het huis van zijn zuster en zwager te Hengelo in de morgen van 6 juli 1986. Op 9 juli d.a.v. hebben wij, na een Eucharistieviering in de H. Stephanuskerk te Hertme, zijn lichaam te ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar.

Geboren en opgegroeid in Hertme in het huis van zijn oom en tantes, heeft Bernard zich ontwikkeld als iemand van 'n heel bijzondere levensstijl. Hij had 'n blij en opgewekt karakter. Maar degenen die hem van dichtbij kenden weten wel dat hij voor zichzelf ernstig over de dingen van het leven nadacht.

Boeiend kon hij vertellen over wat hij in het buitenland had meegemaakt. Hij was vol belangstelling voor andere godsdiensten en kulturen, waarover hij vele boeken verzameld en gelezen had. Hij kon ook heerlijk genieten van alles wat groeide en bloeide in de natuur.

Hij gunde iedereen alle goeds en zou nooit iemand iets tekort doen. Nu hij is heengegaan zullen zijn broer en zusters en zijn vele vrienden hem missen. Moge de barmhartige God hem zijn zwakheden vergeven en hem voor eeuwig opnemen in zijn huis.

Voor uw belangstelling en medeleven betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Annink