



Gedenkt in uw gebeden de ziel van

Johan Arnold Hendrik Annink

echtgenoot van

Geertruida Berendina Josephina Heijmerink

Hij werd geboren te Beckum op 13 juli 1914. Gesterkt door de genademiddelen van de kerk, gaf hij op 29 juli 1977 zijn ziel aan zijn Schepper terug in het Gerardus Majella ziekenhuis te Hengelo (O.).

Zijn lichaam werd ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Beckum op 2 augustus 1977 in afwachting van de eeuwige opstanding.

Een bescheiden en eenvoudige vader is nu van ons weggegaan; iemand die weinig behoefte had aan ophef en franje. Hij was geen man om op de voorgrond te treden en hield ervan wanneer hij gewoon zijn werk kon doen en zorgen voor zijn vrouw en kinderen. Samen met zijn vrouw mocht hij een mooi gezin opbouwen. Bij elkaar vonden ze de kracht om moeilijkheden en zorgen te overwinnen en legden een grote nadruk op huiselijkheid, vertrouwen en geborgenheid. Zij gingen hen voor in geloven en in de belangrijke levenswaarden.

Hoewel we wisten dat vader ging sterven en zijn kwaal geen genezing aanvaardde is het afscheid moeilijk. Afscheid nemen is moeilijk, zeker als het zo vroegtijdig gebeurt, maar als je afscheid moet nemen van zo'n bezorgde en begripjende man en vader, is dat een bijzondere troost.

Lieve vader, bedankt voor het vele dat je ons voorgeleefd hebt. Dag en nacht heb je samen met moeder voor ons gewerkt, niets was je teveel, je was attent en bescheiden, leefde met ons mee. Hoge eisen stelde je aan jezelf, niet aan ons. Bedankt voor alles wat je vele jaren voor ons hebt betekend. Je had ons nog veel te zeggen, maar praten ging niet meer. Je zult in onze gedachten altijd bij ons blijven.

Lieve vrouw, bedankt voor al je zorgen, die je met mij gedeeld hebt en de vele offers die je gebracht hebt vooral tijdens mijn ziekte. Onze liefdesband is niet verbroken.

Beste kinderen en kleinkinderen, dank voor jullie liefde, zorg en gezelligheid waarmee jullie mij omgeven hebben. Probeer het goede te bewaren, wat ik jullie geprobeerd heb mee te geven en moge ik in jullie herinnering blijven leven.

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven ons betoond bij de ziekte en het overlijden van mijn lieve man en onze goede vader en opa.

G. B. J. Annink-Heijmerink,
kinderen en kleinkinderen.