



De pracht van Uw natuur  
toont ons Uw grote liefde voor de mens.



Dankbaar gedenken wij

## Wim Annink

echtgenoot van  
Annie Appels

Wim werd geboren op 7 juni 1929 te Borne uit een gezin met negen kinderen. Zoals hij opgevoed is, heeft hij ook geleefd, zorgen voor vrouw en kinderen, hard werken en discipline.

Na een kortstondig ziekbed heeft hij, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, voor ons allen veel te vroeg, op 25 mei 2001 afscheid moeten nemen van dit aardse bestaan.

Wim was een mens van de natuur. Vogels waren zijn grootste passie. Hij was elke lente weer blij als het nieuwe leven zich aankondigde. Veertien jaren heeft hij, samen met zijn vrouw, van zijn pensioentijd mogen genieten. Heel belangrijk voor hem was zijn gezondheid. Met veel en intensief sporten hield hij zijn conditie op peil. Daar was hij heel trots op. Grote vreugde en trots was zijn kleindochter

Marieke. Zij heeft hem ook tijdens zijn ziekbed vreugde en hoop gegeven. Gesteund door vrouw, kinderen en kleinkind heeft hij zijn ingeslagen weg aanvaard. Een van zijn laatste aantekeningen die we hebben gevonden luidt als volgt: als je jezelf met de ogen van een ander bekijkt zie je precies waar je eigen fouten liggen. Dit is een uitspraak die typerend was voor Wim. Hij zocht altijd naar de weg om dichterbij elkaar te komen.

Wij hopen dat hij nu de rust zal vinden die hij in dit aardse leven altijd heeft nagestreefd.

*De momenten van stil geluk,  
ze duren maar heel even.*

*Je draait je om en ze zijn weg  
dan vraag je je verdrietig af, waar  
zijn ze gebleven?*

*De momenten van stil geluk,  
duren veel te kort.*

*Maar het zijn gouden herinneringen  
wanneer je ouder wordt.*

---

*Voor uw bliken van medeleven en belangstelling  
tijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn  
man, onze vader en opa, willen wij u vriendelijk  
danken.*

*Annie Annink - Appels  
kinderen en kleinkind*