

NIEMAND  
LEEFT VOOR  
ZICHZELF  
NIEMAND  
STERFT VOOR  
ZICHZELF.

Rom. 14,7



Ter nagedachtenis aan

**JOHAN VAN ANSEM**

Geboren te Nuenen 20 maart 1897 en te  
Heeze overleden 19 september 1982.

Voor Uw bliken van medeleven betoond  
bij het overlijden van onze dierbare broer,  
zwager en oom

**JOHAN VAN ANSEM**

betuigen wij U onze oprechte dank.

Broers en zus,  
neven en nichten.

Hij dacht vaak na over de zin van het leven  
en verwoordde die gedachten in verzen.  
Hieronder een gedeelte uit ons dagelijks  
brood.

*In de herfst wordt graan gezaaid.  
En als het rijp is in de zomer gemaaid.  
Dan wordt het gedorst en van vuil ontdaan.  
Gezuiverd kan het naar de molen gaan.*

*De Schepping herkend men aan het bestaan.  
Doch velen willen nog niet geloven.  
Voorwaar, voorwaar ik zeg het U.  
Die grootmacht komt alleen van boven.*

*Ik bewonder de schoonheid der natuur.  
Alles staat nu in schitterende bloei.  
Dit jaarlijks terugkerende verschijnsel.  
Is de oorzaak, dat mij zo bijzonder boeit.*