





Ter liefdevolle gedachtenis aan:

**ARNOLD FR. J. ANSEMS**

geboren te Losser 3 december 1903  
overleden te Rotterdam 28 augustus 1970.

Goed en rechtvaarig leefde hij en hij werd geacht en bemind door allen die hem kenden, door zijn eenvoud en bescheidenheid. Zijn gaven van verstand en hart besteedde hij ten bate van anderen.

Dierbare broers en zusters, als oudste ben ik U voorgegaan in de dood. Laten wij hopen dat wij eenmaal met onze dierbare ouders weer verenigd mogen worden.

Christus onze Heer, in Wien de hoop op een zalige verrijzenis ons tegenstraalt, verleen dat wij, die bedroefd zijn door de onherroepelijke wet van de dood, door de belofte der toekomstige onsterfelijkheid vertroost mogen worden.

Hij ruste in vrede.