



Ter nagedachtenis aan

FRATER M. PLACENTIUS

Joannes Adrianus Maria Ansems

Hij werd geboren op 18 augustus 1906 te Losser (O) en trad 1 mei 1923 in de Congregatie van de Fraters van O. L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te Tilburg. Op 15 augustus 1928 deed hij zijn eeuwige professie. Hij overleed 6 februari 1982 in het St.-Elisabeth-ziekenhuis te Tilburg en werd begraven 10 februari 1982 op het kerkhof van de fraters bij „Hulze Steenwijk“ te Vught.

Tot aan zijn dood is frater Placentius gezegend geweest met een grote vitaliteit, gelijkmoedigheid en opgewektheid. Jan Placent, zoals wij medebroeders hem meestal noemden, is altijd met een blijde en optimistische kijk op de dingen door het leven gegaan.

Hij kon met volle teugen genieten, zowel van Gods natuur als van hetgeen de mens tot stand had gebracht.

Hij heeft met zijn gaven van geest en hart gewoekerd en daardoor voor veel mensen wat betekend. Zijn onderwijzersloopbaan heeft hij doorgebracht bij de zwakker begaafde jeugd in Den Bosch, Boxtel, Oss en Tilburg. Naast zijn schooltaak kennen we zijn werk voor de R.K. Middenstands Handelsavondschool.

Na zijn pensionering zorgde hij voor de Centrale Bibliotheek van de Congregatie en gaf hij veel vrije tijd aan de „Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs“ en de Scholengemeenschap „De Rooi Pannen“.

Velen blijven hem dankbaar gedenken voor al het werk dat hij heeft gedaan.

Naast al deze activiteiten was frater Placentius een religieus van formaat. Hij was overtuigd van de volgende zin uit onze leefregel: „Het herkennen van de Heer in het alledaagse leven veronderstelt bij ieder van ons geloof, vertrouwen en een persoonlijke liefde tot de Heer. Alleen als wij bidden kan deze gelovige blik op de werkelijkheid levend in ons blijven.“ Zo is frater Placentius door het leven gegaan, ruim 58 jaar als frater.

Voor zijn familie was hij een liefhebbende broer en oom vol belangstelling voor hun lief en leed. Hij was hen dankbaar voor hun medeleven, vooral tijdens zijn laatste ziekte.

Nu hij van ons is heengegaan, gunnen wij hem graag de „eeuwige rust“ bij zijn Verrezen Heer en blijven hem dankbaar gedenken. Moge hij rusten in vrede.

Voor Uw hartelijke belangstelling en zorgen tijdens de ziekte, het overlijden en de uitvaart van frater Placentius zeggen wij U hartelijk dank.

Familie Ansems
Fraters van „St.-Denis“