



†

In dankbare herinnering aan

FRANCISCUS CORNELIS ANTHONISSEN

echtgenote van

MARIA WESENBEEK

geboren te Hoogerheide 18 september 1912,
overleden te Valkenburg (L.) 10 september 1980,
begraven te Hoogerheide.

Midden in het leven staat de dood. Wij zeggen het elkaar vaak, maar de werkelijke betekenis dringt niet door. Bij het plotseling sterven van deze man beleven we het ten diepste.

Hij was iemand die de volheid van alles nastreefde. In die zin kennen we hem als een man van grote wilskracht, een man die uiterste trouw kende naar vrouw en kinderen, iemand die met half werk nooit genoeg nam, een mens die in alles betrouwbaar was, iemand die recht door zee ging, een gelovige die aan zijn geloof werkelijke inhoud wist te geven.

Hij kon met volle teugen genieten van het leven. Opgegroeid en gebleven daar waar hij thuis hoorde - op het land - was hij tevreden met alles wat hem voor het leven gegeven was. Zijn humor en blijdschap was echt, zijn inzet overtuigend.

Zo goed als het kon had hij zich uitgewerkt boven de handicap die hem trof. Er bloeide

weer nieuwe vreugde. Hij mocht het echter niet meer ten volle beleven. Temidden van die nieuwe vreugde riep de Heer hem bij Zich.

Lieve vrouw en kinderen. Jullie waren mij toe-
vertrouwd. Ik heb steeds geprobeerd trouw te
zijn aan jullie. Blijf aan mij denken; ik zal jullie
niet vergeten.

Voor de vele blijken van medeleven, ondervonden bij het overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame vader en lieve opa, betuigen wij u onze oprechte dank.

M. Anthonissen-Wesenbeek

Kinderen en kleinkinderen

Hoogerheide, 15 september 1980