

Een vrome nagedachtenis aan

AUGUST APPELS

echtgenoot van

Maria G. A. Olde Daalhuis

Hij werd geboren te Losser 13 aug. 1921, gesterkt door het sacrament der zieken overleed hij in het r.k. ziekenhuis te Enschede 13 oktober 1974. Zijn lichaam hebben we 17 oktober d.a.v. te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Denekamp in afwachting der blijde Verrijzenis.

Zoals ieder mens was ook onze geliefde man en vader in dit leven onderweg naar zijn einddoel; God, de Schepper van alles wat is en leeft; van Hem zijn wij uitgegaan, naar Hem keren wij eens terug.

Terwijl wij aanvankelijk hoopten dat menselijk kunnen hem verlichting zou brengen in zijn ziek-zijn, moesten wij later inzien dat voor onze geliefde man en vader het einde van zijn aardse pelgrimstocht gekomen was.

Wij zijn bedroefd om zijn heengaan, hij betekende zoveel in ons dagelijkse leven er is een grote leegte gevallen in ons gezins- en familieleven. Hij was niet alleen een graag geziene mens in de ontmoeting met zijn dorpsgenoten, hij was boven alles een zorgzame vader en echtgenoot, die moeite en afstand van urenlang er graag voor over had om anderen 'n plezier te doen; en in de schoonheid van de natuur, die hij zo bewonderde, zocht en vond hij de sporen van Gods aanwezigheid.

Naast de droefheid om zijn heengaan is er bij

ons ook de dankbare herinnering aan hem; al het goede en mooie dat hij voor ons gedaan en geweest is leeft in ons voort; en daarnaast weten wij vanuit ons geloof dat hijzelf verder leeft bij onze God in de hemel, waar geen pijn en lasten zijn, die zijn aardse leven lang kwelden. Hij leeft in zijn en onze Schepper voort en eens zullen wij weer samen zijn; dit alles moge ons tot troost zijn, nu we tijdelijk afscheid gaan nemen.

Mijn lieve vrouw en kind, weest bedankt voor alle zorg en steun aan mij; bewaart de onderlinge liefde en de trouw aan God en vergeet niet dat één's alles goed zal komen bij God, ons aller begin en einde.

En wij allen, die hem kenden en liefhadden bidden: Heer, geef hem de eeuwige rust in Uw vrede.

Voor Uw deelneming, ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze beminde echtgenoot en vader, betuigen wij U onze hartelijke dank.

Familie Appels

Denekamp, oktober 1974.

Hopmanstraat 21

J. Benneker, Koster, Denekamp