



Wilt in uw gebeden blijven gedenken

## Johanna Appels

die geboren werd te Schüttof (Dld.) 15 juni 1891.

Zij huwde met

### Eilder de Vries

die reeds 14 oktober 1941 stierf te Losser.

Anna ontving de ziekenzalving en overleed in het Losserse ziekenhuis op 29 november 1978. Op het kerkhof van de Maria Geboorteparochie te Losser werd zij begraven op 2 december 1978.

Mensen met een gouden hart zijn zeldzaam. Zijn dat soort mensen er niet meer? Men zegt, dat harten van steen meer voorkomen.

Anna was een zeer trouw kerkbezoekster. Het paste in haar dagelijkse program en als ochtendmens werkte ze in alle vroegte haar huiselijke zorgen weg en stapte daarna van de Scholtinkstraat 40 naar haar parochiekerk.

Jammer, dat we niet weten, voor wie en wat ze bad. Toch zijn er wel vermoedens. Anna had immers een zeer sterk geloof en wenste vurig, dat zij de ziekensakramenten zou ontvangen alvorens te sterven. Ook heeft zij in haar leven een en ander meegemaakt. Het is zeker, dat ze deze intenties zelf met de grootste nadruk aanbeval bij de Schepper van alle mensen.

En wie stond er het eerste aan de deur bij de burens, als er ziekte of onheil was in de Scholtinkstraat? Moeder Anna.

„Als ik nog zo lang kon leven, dat die kleine Hans weer komt uit de Nederl. Antillen“. Zelfs op hoge leeftijd blijven er wensen.

God, Anna eerde U niet alleen met de lippen, maar haar gouden hart was altijd dicht bij U. Mag zij nu eeuwig met U verenigd verder leven?

Voor uw blijken van medeleven ondervonden na het overlijden van onze lieve moeder en oma, betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen